

VLECHTWERK



(BAD NIEUWESCHANS, BEERTA, BLAUWESTAD, DRIEBORG, FINSTERWOLDE,
NIEUW BEERTA, NIEUWOLDA, OOSTWOLD)



juni 2024

COLOFON

Pastoraat Nieuwolda-Oostwold

Pastor. T.J. Huizing-Piersma, Beneden Oosterdiep 132, 9645 LJ Veendam, tel. 0598 – 618674
tjhuizing@netvisit.nl

Pastoraat Reiderland

Dominee GW. vd Werff. Notarislaan 4, 9684 EJ Finsterwolde tel. 06-45630082, 0597-671942
driewerff@gmail.com

Plaatselijke Commissie (+Postadres)

Voorzitter Gerard de Groot, J.F. Zijlkerstraat 2, 9687 PV Nieuw Beerta 06 54730846
Scriba Jan Drewel, Polderdarsweg 2, 9944 TD Nieuwolda 06 12860823 pgdedollert@gmail.com

Ledenregistratie Geert Rademaker: geert.rademaker2017@gmail.com

Website: <https://dedollert.protestantsekerk.net/>

Kopij

Kopij voor het **juli-augustus** nummer kunt u inleveren tot en met **maandag 24 juni 2024 12.00 uur** bij KerkbladVlechtwerk@gmail.com. Houd u er met uw kopij rekening mee dat het een dubbel nummer betreft?

Het Vlechtwerk wordt uitgegeven onder verantwoording van de plaatselijke commissie en verschijnt 10 keer per jaar in een oplage van 240 stuks. Vlechtwerk kost €7,50 per jaar; i.v.m. portokosten vragen we van postabonnees €45,- per jaar. **Diegenen die bijdragen aan Actie Kerkbalans (Vaste Vrijwillige Bijdrage) hoeven niet meer apart geld over te maken voor Vlechtwerk.**

Het Vlechtwerk kunt u ook **via mail** toegestuurd krijgen: Graag uw e-mailadres doorgeven aan redactie via KerkbladVlechtwerk@gmail.com Van deze digitale lezers vragen we een vrijwillige bijdrage.

Kerkdiensten

De meest actuele informatie over de diensten vindt u op

<https://dedollert.protestantsekerk.net>

De website wordt actueel gehouden en regelmatig verschijnt er nieuwe informatie of een nieuw artikel. Neem een kijkje!

Vlechtwerk
Jaargang 7, nr. 61
juni 2024

LEVEN NAAR HET LICHT

Eindelijk zien we de zon nu regelmatig schijnen, wat fijn na een periode met heel veel regen. Iedereen gaat ook meer schijnen door die zon.

Wat zonneschijn in een tijd waarin we veel donkerte zien, dramatische, verdrietige omstandigheden rondom ons.

De oorlog in Oekraïne met zijn vele slachtoffers, mensen die in angst en onzekerheid leven. De verschrikkelijke strijd in Gaza, waar ook vele slachtoffers vallen, een strijd die met de dag verhardt.

Vluchtelingen die hun land ontvluchten en dan op hun reis naar vrede en rust, nog veel gevaar lopen.

En dan Pinksteren, een feest waar we de uitstorting van de Heilige Geest ervaren en mogen beleven.

Aanstaande zondag hebben we onze gemeentedienst. Een dienst die we in alle vrede kunnen vieren. Samen ontbijten, samen zingen, samen naar de preek luisteren en daarna koffiedrinken.

Dan samen een wandeling maken in een Middeleeuwse tuin.

Dat kan in alle rust.

Toch ontkomen we er niet aan om ons zorgen te maken, om ons niet af te sluiten voor al die vreselijke dingen om ons heen. We zijn, hoe dan ook, betrokken bij onze medemensen.

Het thema van de gemeentedienst is:

LEVEN NAAR HET LICHT.

Hier kan iedereen zich wel iets bij voorstellen. Wij hebben dit thema bedacht om haar meerdere betekenissen.

We leiden ons leven, een ieder op zijn en haar manier, op weg naar het licht. We zijn in beweging.

Ook betekent het dat we leven vanuit het licht, het woord "naar" is dan "vanuit". Net zoals leven naar de wet.

Belangrijk hierin is dat het een actief gebeuren is, je moet in beweging komen. Passief toekijken is niet de bedoeling.

Dat is gelukkig al gaande, zie alle initiatieven.

We kunnen een licht voor anderen zijn. Samen kunnen we voor een betere wereld zorgen.

Samen kunnen we zorg hebben voor mensen om ons heen, dichtbij en ver weg.

Ik maakte het licht

"Ik maakte het licht toen de wereld begon
en ik leidde het licht van de sterren, maan en zon.

Ik kwam naar de aarde voor een nieuw begin:
in Betlehem zette het licht weer in".

"Schijn maar, schaar je in de rij.

Ik ben de Heer van het licht" zegt Hij.

"En Ik leid je wel, dus kom er ook maar bij
en ik breng jullie allen in het licht", zegt Hij

Bovenstaand lied zingen we op de wijs van lied 839 uit het liedboek.

Laten we samen leven naar het licht en elkaar daarin ondersteunen, laten we dat licht ook delen.

Namens de redactie
Siemie

OVERDENKING

Als kinderen en kleinkinderen niet meer kerkbetrokken zijn ...

Het seizoen waarin ik als ambulante predikant ter ondersteuning van het pastorale team in de PGOG werkzaam ben, loopt ten einde. Terugblikkend op pastorale ontmoetingen en gesprekken in de loop van dit seizoen wil ik graag aandacht schenken aan een problematiek die ik in het pastoraat vaak tegenkom. Veel oudere kerkleden worstelen met de afnemende kerkbetrokkenheid in de eigen familie. Kinderen gaan niet meer naar de kerk, kleinkinderen wonen ongehuwd samen, en achterkinderen worden niet meer gedoopt. Dat is voor veel ouderen een pijnlijk punt. Ze vragen zich af: 'Hebben we als opvoeders gefaald?' en vervolgens: "Komt dat wel goed ...?"

Deze problematiek moeten we vooral in z'n brede context zien. We hebben hier te maken met een problematiek die praktisch alle kerken in West-Europa betreft. Tot op zekere hoogte zijn geloof en Kerk bij wijze van spreken als de zee: ze kennen 'getijden', dat wil zeggen ze maken in de loop van de tijd golfbewegingen door. Momenteel is het in onze contreien als het ware 'eb'. Sinds ruim een halve eeuw zijn de christelijke kerken in het Westen in hoog tempo de sterke maatschappelijke positie aan het verliezen, die zij in het verleden als vanzelfsprekend ingenomen hebben.

Die problematiek van de ontkerkelijking heeft vele oorzaken. Daar kunnen individuele ouderen zich behoorlijk aan vertellen, als ze het antwoord op de 'schuldvraag' vooral bij zichzelf zoeken.

Mensen die hun kinderen bewust christelijk opgevoed hebben, en hen daarbij ook consequent het goede voorbeeld gegeven hebben, hoeven zichzelf op dit punt niet schuldig te voelen. Wanneer volwassen kinderen of kleinkinderen niet meer naar de kerk gaan, dan is

dat hun verantwoordelijkheid, die we te respecteren hebben. Zij hebben immers het recht om hun eigen levensbeschouwelijke keuzes te maken. Daar moeten (groot)ouders hen vrij in laten. Het is niet zinvol om er een conflict over aan te gaan; dat zou waarschijnlijk alleen maar averechts werken. Als u uw kinderen duidelijk hebt laten blijken, wat voor u persoonlijk, als gelovige, belangrijk is, dan heeft u, wat dit betreft, uw best gedaan en kunt u dit punt laten rusten. Uiteraard kunt u altijd voor uw (klein)kinderen blijven bidden, en dat mogen ze gerust weten. Misschien waarderen ze het als ze weten, dat er ergens iemand is, die voor hen bidt, omdat hij of zij van hen houdt.

Laten we ook in verband met de problematiek van de ontkerkelijking niet vergeten, dat de Kerk weliswaar een gemeenschap van mensen is, maar niet enkel mensenwerk is. De Kerk is geheel afhankelijk van Gods genade. Het is immers Zijn Kerk. Een geruststelling is het feit dat de Heer uitdrukkelijk beloofd heeft Zijn Kerk te allen tijde nabij te zijn. Hij is met ons; daar mogen we op vertrouwen.

Nóg een geruststelling is gelegen in het genadeverbond dat de Heer met Zijn Volk gesloten heeft. God is ons en de onzen trouw. Als gelovigen mogen we erop vertrouwen, dat de Heer, als een barmhartige Vader, van onze kinderen en kleinkinderen blijft houden, welke wegen zij ook, naar eer en geweten en naar best vermogen, proberen te gaan.

Tenslotte geldt natuurlijk ook voor deze kwestie het gezegde 'Zeg nooit nooit'. Hopelijk zal menig kind en kleinkind, misschien wel na een persoonlijke zoek- en verkenningstocht van jaren, ooit toch ook de waarde van het christen-zijn gaan (her)ontdekken, en 'het stokje overnemen'.

Ds. Peter van Ool
ambulant predikant

VAN UW PASTOR

Op een mooie Pinksterdag.....

Op deze bijzondere zondag hadden we traditioneel de Pinksterviering in de sporthal "De Rietkraag" te Oostwold. Het was een mooie inspirerende dienst, georganiseerd door een commissie bestaande uit mensen van de PGOG (protestantse gemeente oost Groningen) en de Hervormde kerk uit Oostwold. De hal was vol en we waren met veel verschillende mensen bijeen. Er was dan ook voor elk wat wils.

Voor de kinderen was er een verhaal over 3 vlammen, met als kern; als je samenwerkt kom je verder. Kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool Mons Sinai uit Heiligerlee hadden prachtige tekeningen gemaakt die de sporthal opfleurd.

Er waren liederen uit de bundels Opwekking, Johannes de Heer en uit het liedboek.

Prins Hendrik begeleidde ons enthousiast, en tussendoor hoorden we mooie moderne muziek klinken. Gerja Nuis en Janneke Engelage hadden een prachtig liturgisch bloemstuk in vlamme kleuren gemaakt.

Ds. Altena had na een dialoog met ondergetekende over dialecten, een mooie overdenking over het Pinksterwonder, maar wat is dat wonder? De apostelen spreken gewoon hun eigen taal en dialect.

Het is geen talenwonder, maar een verstaanswonder.

Het bijzondere ligt niet in de taal, in het spreken, maar in het horen.

Het is niet zo dat je door het geloof en door de heilige Geest dezelfde taal gaat spreken. Of dat we in de kerk een eigen taal zouden hebben, kerktaal, of tale Kanaäns, of zo iets. Nee, niet de taal verandert, maar het horen verruimt zich.

We horen elkaar, we begrijpen elkaar, we accepteren elkaar: er is ruimte voor ieders eigenheid, in een sfeer van openheid en begrip en welwillendheid. Dat is de verruiming van Pinksteren. De gesloten kring breekt open.

Christelijke gemeenschap in de geest van Pinksteren is niet slechts elkaar verdragen. Dat is te weinig. Het is elkaar dragen; elkaar hooghouden; groeien aan elkaar en door elkaar en dat kan alleen in echte, kwetsbare openheid. Slechts waar harten opengaan, kan de Geest binnenkomen. Mooie woorden die we hopelijk samen uitdragen.

Na de dienst was er koffie, limonade en koek voor iedereen.

Voor velen was dit een inspirerend samenzijn.

Een viering die ons weer enthousiast maakt om het goede nieuws uit te dragen.
"As de liefde mar blef winnen, komp 't allemaol wel goed", zingt de Drentse zanger Daniël Lohues . Als de liefde maar blijft winnen komt het allemaal wel goed.
Of zoals het thema dit jaar was: Ga mee de weg van geloof hoop en liefde.
Een goede gezegende zomer gewenst!

Een hartelijke groet van Tineke Huizing-Piersma

VANUIT KERKENRAAD PGOG en PLAATSELIJKE COMMISSIE WIJK DE DOLLERT

In de vorige uitgave van Vlechtwerk had ik een lang verhaal. Deze keer iets minder.

De plaatselijke commissie vergadert 5 juni weer.

De kerkenraad is wel bij elkaar geweest en wel op een bijzondere manier. We waren in Ons Gebouw in Oostwold op 14 mei bij elkaar vanaf 18.00 uur. Het was een bijeenkomst om het beleidsplan met elkaar door te nemen maar tevens om elkaar beter te leren kennen. We begonnen met het samen eten van een pizza, geleverd door grillroom/pizzeria Sicilia uit Oostwold (bijna onze burens). We kregen een half uur van de voorzitter om deze te verorberen maar voor sommigen was dit nogal krap, Maar goed, het was gezellig en we hadden een goede bespreking met elkaar.

Als u dit leest is de Pinksterdienst in de sporthal in Oostwold al weer geweest. Een bijzonder mooie dienst met heel veel bezoekers, ook diverse onbekenden (wellicht vakantiegangers). Een compliment voor de voorbereidingscommissie.

De dienst met Hemelvaart werd niet zo goed bezocht, maar het is toch mooi op deze dag als gemeente bij elkaar te komen.

De komende tijd zijn er veel bijzondere activiteiten: gemeentezondag op 26 mei in de kerk van Nieuw Beerta, Kerkenpad Oost Groningen en boekenmarkt in Oostwold op 1 juni, kerkdienst in de kerk van Beerta op 2 juni, groot muzikfestival op zaterdag 8 juni, busreisje diaconie op 12 juni en als u Vlechtwerk doorleest komt u nog wel meer tegen.

Heel veel mensen van de PGOG zijn druk bezig met allerlei activiteiten!

We hopen dat u zich opgeeft voor allerlei activiteiten en anders zeker deze komt bezoeken (waar mogelijk).

Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad en plaatselijke commissie, Jan Drewel

AFSCHIED VAN DS. PETER VAN OOL

Per 1 juli eindigt het dienstverband van ds. Peter van Ool met de PGOG. Sinds 1 oktober vorig jaar was hij, in de vacaturetijd, als ambulante predikant werkzaam in het pastoraat ter verlichting van de taken van de andere pastores. Via de koffieochtenden, zoals die op meerdere locaties worden gehouden, vond ds. Peter van Ool een goede ingang om mensen te ontmoeten. Hij kon, met name in Winschoten en Midwolda, in het pastoraat voor veel mensen van betekenis zijn en leidde vele uitvaarten in de hele PGOG. Ds. van Ool heeft een paar diensten geleid en zijn bijdrage aan de kerkbladen geleverd, zoals ten laatste de overdenking in dit blad. We zijn hem zeer erkentelijk voor alles wat hij in onze gemeente heeft verricht.

Ds. Peter van Ool acht een officieel afscheid niet nodig. Hij is op 4 oktober op informele wijze welkom geheten tijdens de koffieochtend in de Marktleinkerker en wil op eenzelfde informele wijze worden uitgeluid. Zo gaat het dan ook gebeuren op woensdagmorgen 26 juni tijdens de koffieochtend in de Marktleinkerker te Winschoten, waarbij een afvaardiging van de kerkenraad aanwezig zal zijn.

We wensen ds. Peter van Ool Gods zegen toe bij het voortgaande werk in zijn gemeente te Warffum en Usquert en mogelijk daarnaast in een volgende gemeente waar hij als ambulante predikant werkzaam zal zijn.

Namens de kerkenraad,
Ds. Gert Wybe van der Werff

VAN DE VOORZITTER

15 mei 2024

Met de hoge temperaturen rond Hemelvaart gaan de gesprekken tussen ons al snel over hoe en wat de vakantie plannen dit jaar zijn. Kerkelijke en Over de Brug activiteiten lopen langzaam ten einde en de eerste besprekingen voor het nieuwe seizoen daarvan zijn al gestart. Ook zijn in diverse samenstellingen nog 3 werkgroepen druk doende en enthousiast in overleg om een PGOG breed kerkblad, website en kerkapp te bewerkstelligen. Een prachtige en waardevolle ontwikkeling en stap vooruit in ons samenzijn en betrokkenheid bij elkaar! Fijn dat deze gemeenteleden hier de schouders onder willen zetten!

De kerkenraad gaat zo langzamerhand in de vakantiemodus. Ik word bij afwezigheid vervangen door onze 2e voorzitter Ina Kruizinga (voorzitter plaatselijke commissie Winschoten).

Gisteren hebben we als moderamen met het gehele pastoresteam enkele uren stil gestaan bij hoe het afgelopen jaar is ervaren binnen de PGOG. En wat we als doelstelling en verbeterpunt daarvan willen meenemen in ons jaarplan 2025. Ook hebben we al even kort stil gestaan bij wat het gaat betekenen voor de PGOG breed en Scheemda in het bijzonder als ds. Offringa in 2025 met emeritaat gaat. Daar willen we als het lukt deze zomer nog over in gesprek komen met de plaatselijke commissie van Scheemda. En hoe we als kerkenraad en pastores hier verder invulling aan denken te gaan geven krijgt na de zomer een vervolg.

's Avonds hebben we eenzelfde evaluatieve sessie gedaan met de voltallige kerkenraad. In een ontspannen sfeer en met als versterking van de inwendige mens een heerlijke pizza! Het waren mooie maar vooral ook zinvolle bijeenkomsten. Na de zomer willen we nog een bijeenkomst plannen waarbij alle plaatselijke commissies gezamenlijk worden uitgenodigd voor een evaluatie.

En we zijn voornemens nog een gezamenlijke PGOG-brede gemeenteavond te gaan organiseren waarbij ook de gemeenteleden hun inbreng kunnen krijgen in ons jaarplan 2025. U ziet het, nog genoeg op de rol voor de kerkenraad dit jaar! Langs deze weg wens ik alvast degene die met vakantie gaan, maar ook zij die thuis blijven een heel mooie tijd van bezinning en tot rust komen.

Met hartelijke groet,
Ben Wanders

AFSCHEID ORGANIST

Onze organist Piet Dijkhuis heeft aangegeven te stoppen als organist bij onze kerkdiensten in Nieuwolda.

Vanwege zijn gezondheid en leeftijd valt het spelen hem steeds zwaarder.

Zondag 12 mei was de laatste keer dat hij bij ons speelde.

Wij willen hem heel hartelijk danken voor zijn vele jaren trouwe en betrouwbare orgelspel in Nieuwolda.

Namens de plaatselijke commissie,
Anita Groenendal

COLLECTE TOELICHTING juni 2024

Wilt u deze doelen steunen, ook als u niet in de kerk kunt komen? Of wilt u een bepaald doel een extra gift geven?

Maak dan uw gift voor de diaconie over op NL21 ABNA 0127 4767 09 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen onder vermelding van datum en doel van de collecte.

Giften voor kerk en jeugdwerk kunnen overgemaakt worden op NL63 RABO 0322 2037 24 t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen.

2 juni

1e collecte: Adwuma Ye

Adwuma Ye is een kleine stichting in Ghana die zich inzet voor een beter milieu, emancipatie van vrouwen en mensen met beperking. Ze maken bijv. spullen van oude waterzakjes, ze maken cooking bags om gezonder te koken en ze maken wasbaar maandverband. Rianne Schuurman vertelde ons daar afgelopen oktober over. Voor al hun activiteiten willen ze graag een nieuwe werkplaats bouwen. De collecteopbrengst van vandaag zal daarvoor worden bestemd.

2e collecte Kerk,

3e collecte Diaconie

9 juni

1e collecte St. De Dichte Knip

De stichting zet zich in voor de mensen en kinderen in het Oldambt die op de armoedegrens leven. Er is een (besloten) facebookgroep met ruim 600 leden en zo worden allerlei spullen gratis gedoneerd: kleding, meubels, huisraad, boodschappen, enz. De stichting helpt ook door middel van donaties, het organiseren van activiteiten en het verstrekken van etenswaren. Ook organiseren ze activiteiten voor mensen en kinderen die in een isolement leven. De stichting helpt met vrijkaarten voor bijvoorbeeld circus, zwemmen, pretpark, paasontbijt. Voor de ontvangers is het gratis maar er worden natuurlijk wel kosten gemaakt. Met deze collecte helpen we mee aan het werk van de stichting.

2e collecte Kerk

3e collecte Diaconie voor een bijdrage aan de Familiedag van Europa Kinderhulp.

Dit is een landelijke vrijwilligersstichting die al ruim 60 jaar vakanties organiseert voor kwetsbare kinderen. De kinderen genieten van een vakantie bij gastgezinnen in Nederland. Ook in onze gemeente zijn vakantieouders en hun ervaring is dat het leuk en zinvol is om dit te doen.

De Familiedag die de regio Drenthe & Groningen opganiseert is een dag voor de vakantie-kinderen en de vakantiegezinnen waarin men ervaringen kan uitwisselen en de vakantiekin-deren hun broertje(s) of zusje(s) die in een ander gezin zijn, kunnen zien.

16 juni

1e collecte Classicaal Diaconaal Fonds

Het Classicaal Diaconaal Fonds Groningen-Drenthe, kortweg CDF genoemd, steunt verschillende projecten in deze provincies. Er kan dan gedacht worden aan Vluchtelingenwerk, maar ook aan voedselbanken, dovenpastoraat, gevangenzorg en het Zeemanshuis. Met de hulp van de bijdragen van het CDF kunnen diverse diaconale projecten in onze regio's hun werk doen!

2e collecte Kerk,

3e collecte Diaconie met als bestemming: Actie Vakantietas

De werkgroep Armoedebestrijding van onze PG Oost-Groningen gaat dit jaar weer aan de slag met Actie Vakantietas. Uiteraard kan er weer speelgoed ingeleverd worden, maar er is ook geld nodig. Voor het kopen van de tasjes, het bekostigen van de tegoedbonnen die in de tasjes komen en voor speelgoed dat bijgekocht moet worden. Zo kunnen we kinderen die in armoede opgroeien vlak voor de zomervakantie weer verrassen met een goed gevulde Va-

kantietas!

23 juni

1e collecte Kerk in Actie werelddiaconaat Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan. Na een thuiszorgtraining kunnen cursisten vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en bureu. De training in thuiszorg biedt werk én hoop.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/thuiszorglibanon

2e collecte Kerk

3e collecte Diaconie

30 juni

1e collecte Kerk in Actie werelddiaconaat Moldavië

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland. Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel vanuit de overheid. Met steun van Kerk in Actie biedt de organisatie Home Care ouderen thuiszorg, komt op voor hun rechten en ondersteunt mantelzorgers. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.

Meer lezen: www.kerkinactie.nl/ouderenmoldavie

2e collecte Kerk

3e collecte Jeugdwerk PGOG

* Gift Bijbelgespreksgroep

Van Bijbelgespreksgroep Tjamme, Beerta ontvingen we een gift van € 48,60. Dit is bestemd voor de Schoolbijbels. Hartelijk dank!

(al sinds jaar en dag is er godsdienstonderwijs op OBS Drieborg en krijgen schoolverlaters van groep 8 van een bijbel van onze gemeente).

AGENDA DE DOLLERT

za	01-06	10.00-16.00	Kerkenpad Oost-Groningen vanuit Ons Gebouw Oostwold
za	01-06	10.00-16.00	Boekenmarkt Ons Gebouw Oostwold
di	04-06	10.00-11.30	Koffiedrinken in Ons Gebouw Oostwold
di	04-06	19.30	Moderamen PGOG De Verbinding Midwolda
wo	05-06	19.30	Vergadering plaatselijke commissie Ons Gebouw Oostwold
za	08-06	10.30-15.45	Muziek & Monument, kerken Nieuwolda, Oostwold, Finsterwolde, Midwolda
di	11-06	19.30	Kerkenraad PGOG Ons Gebouw Oostwold
wo	12-06	19.30	Dollert in Actie Ons Gebouw Oostwold
wo	12-06	20.00	Overleg jongerenwerk De Verbinding Midwolda
di	18-06	10.00-11.30	Koffiedrinken in Ons Gebouw Oostwold
za	22-06	10.00-16.00	Happen & trappen Ons Gebouw Oostwold
wo	26-06	19.30	Vergadering diaconie Ons Gebouw Oostwold

ZONDAG A.S. GEMEENTEZONDAG IN NIEUW-BEERTA

Nu deze Vlechtwerk mogelijk nog voor 1 juni bij u in de bus valt geef ik, namens de voorbereidingsgroep, nog graag de laatste informatie over onze Gemeentezondag op 26 mei door. Als in het vorige kerkblad als aangekondigd is het thema: "Leven naar het licht". En "naar het licht" kun je op verschillende manieren lezen; enerzijds: we komen ván Pasen, we weten van het licht dat sinds de Paasmorgen ons bestaan doortrekt en hoop geeft; anderzijds: we leven naar het licht tóé, heel ons doen en laten en ons verlangen richt zich naar het Licht. Zo hopen we op de eerste zondag na Pinksteren een vrolijke en bemoedigende viering met elkaar te hebben in Nieuw-Beerta.

Voor wie wil beginnen we met een ontbijt in het kerkje om 9.00 uur, waarbij we met begeleiding van het combo een paar liederen zingen.

Dan vangt de eredienst om 10.00 aan, waarin Wim van Veelen het orgel bespeelt en de Cantorij van de Dollert de samenzang ondersteunt of een eigen lied laat horen. Ook het combo begeleidt enkele liederen. "Licht" komt in meerdere liederen terug en in de lezingen uit Jesaja: Wanneer de mens leeft naar de goede voorschriften van de Heer, "dan breekt je licht door als de dageraad" (Jesaja 58:6-8) En in Matteüs: "Jullie zijn het licht van de wereld"; hoe de gemeente zelf licht mag zijn in de wereld, ziende naar het licht dat Christus is (Matteüs 5:14-16). We denken na over hoe we zelf een zonnestraaltje kunnen zijn en dat wordt op speelse wijze tenslotte verwerkt.

Na de dienst praten we na onder de koffie, thee of limonade met eigen gemaakt gebak. Het programma wordt vervolgd met een bezoek aan de middeleeuwse tuin van de Stichting de Cleyne Hortus aan de overkant van de weg in Nieuw-Beerta. De heren Arthur van de Kamp en Ton Mulders zullen ons vertellen over de planten en kruiden van deze bijzondere tuin in het Oldambt (zie www.demiddeleeuwenoldambt.nl). Hier wordt ons een hapje aangeboden. De weersverwachting is tot nu toe redelijk goed weer, maar neem in ieder geval een plu mee. Rond 13.30 uur is het programma afgelopen.

Namens de voorbereidingsgroep, bestaande uit: Ko en Matty Blok-Bierens, Siemie Hut, pastor Tineke Huizing-Piersma,

ds. Gert Wybe van der Werff



BOEKENMARKT OOSTWOLD – 1 juni

Zaterdag 1 juni organiseren we van 10.00-16.00 uur weer een boekenmarkt in en rond Ons Gebouw. Duizenden boeken kunnen dan tegen zeer scherpe prijzen gekocht worden! Daarnaast bieden we een ruime keus aan strips, tijdschriften, muziek, films en spelletjes en voor de kinderen is er wat speelgoed te koop. Ook kan er genoten worden van koffie/thee met heerlijk gebak en van huisgemaakte soep!

Inleveren

Er is de afgelopen maanden al aardig wat ingeleverd voor de boekenmarkt, maar er kan natuurlijk altijd meer bij! Wil jij / wilt u boeken (geen encyclopedieën), tijdschriften, lp's, cd's, dvd's, games, puzzels of bordspellen inleveren voor de markt? Dit kan op zaterdag 18 mei van 10.00-12.00 uur bij Ons Gebouw (Goldhoorn 6, Oostwold).

Hulp gevraagd!

Het organiseren van de boekenmarkt kunnen we als commissie niet alleen en we zijn daarom op zoek naar hulp. We zoeken mensen die:
een taart of een pan soep willen maken voor de verkoop op 1 juni
zaterdag 1 juni vanaf 8.30 uur een uurtje willen helpen kratten/dozen met boeken naar buiten te sjouwen
zaterdag 1 juni een paar uurtjes of de hele dag mee willen helpen met de verkoop
zaterdag 1 juni om 16.00 uur mee willen helpen om alles buiten weer op te ruimen

Wil je helpen of heb je vragen, neem dan contact op met de boekenmarktcommissie via boekenmarktpgdedollert@gmail.com

Hartelijke groet, Paul Meijer, Marco Meijer, Rick Broenink, Yvonne Drewel, Ruth Drewel

DOLLERT IN ACTIE Happen & Trappen – 22 juni

De Dollert in Actie organiseert op 22 juni een Happen & Trappen tocht. Dit betekent: fietsen en een lekker hapje onderweg bij stoppunten. De actie wordt gehouden in het kader van ons doel voor Ethiopië (noodhulp en rampenpreventie). We hebben weer een mooie fietstocht gemaakt, van ongeveer 38 km. Deelname is gratis, maar aangezien dit een actie is om geld op te halen voor noodhulp en rampenpreventie in Ethiopië hopen we natuurlijk op een bijdrage bij start of finish. 😊

Start en eindpunt: Ons Gebouw, Goldhoorn 6, Oostwold.
Starten kan tussen 10.00u en 12.00u.
We gaan ervan uit dat iedereen voor 16.00u. weer terug is.

U kunt zich nu alvast aanmelden bij:
Yvonne Drewel: y.drewel@gmail.com /
Lineke Hut: lineke_hut@hotmail.com /

Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te doen!



COMMUNICATIE EN INFORMATIE BINNEN DE PG OOST-GRONINGEN

Het tempo ligt op het moment hoog bij de verschillende groepen die zich bezighouden met de communicatie! Er wordt achter de schermen hard gewerkt en tussen het schrijven van dit artikel en het uitkomen van de kerkbladen staan alweer verschillende overleggen gepland.

De groep die zich gaat bezighouden met de kerkapp, is op 1 mei voor het eerst bij elkaar gekomen. Wat is nu precies een kerkapp? Eigenlijk is het een soort combinatie van sociale media, WhatsApp, gespreksgroep, nieuwsbrief/zondagsbrief, agenda, verjaardagskalender, adventskalender en collectezak. In de app kun je bijvoorbeeld op een algemene tijdlijn berichten plaatsen en met elkaar in gesprek raken, net als bij Facebook en Instagram mogelijk is. Daarnaast kun je ook besloten groepen maken, bijvoorbeeld voor je gespreksgroep, zodat je het gesprek digitaal voort kunt zetten. Het laatste nieuws kan in de app geplaatst worden, denk aan het plotseling uitvallen van een kerkdienst. Deelnemers aan de app kunnen hun verjaardagen zichtbaar maken, zodat je altijd weet wanneer iemand jarig is. Ook is er een integratie mogelijk met de 40dagen- en adventskalender van PKN/Petrus, die inspirerende teksten bieden. En daarnaast bieden kerkapps ook mogelijkheden voor Actie Kerkbalans en voor het bijdragen aan collectes.

De mogelijkheden zijn dus enorm! Niet alleen als je kijkt naar wat je met de app kunt doen, er zijn ook verschillende aanbieders van kerkapps. Bij de twee aanbieders die de werkgroep het meest aanspreken, wordt informatie opgevraagd en op basis daarvan zal er straks een keus gemaakt worden.

Belangrijk om te weten is dat wij zelf bepalen wie wel of niet toegang krijgt tot onze app. Er zullen vanuit onze gemeente beheerders aangesteld worden die per persoon beoordelen of iemand wel of geen 'lid' wordt van onze kerkapp. Hierdoor is het een afgeschermd omgeving en echt een digitale ontmoetingsplek voor onze eigen PGOG!

Overigens zal de app geen vervanging zijn voor andere communicatiekanalen, die blijven gewoon bestaan. Het is een aanvulling op de al bestaande communicatiemiddelen.

De kerkapp is dus heel sterk gericht op interne communicatie. Op het leggen van nieuwe contacten, het creëren van onderlinge verbondenheid en elkaar op een laagdrempelige manier informeren en inspireren.

Ook het kerkblad is bedoeld voor intern gebruik, ook al kunnen anderen deze bij gelegenheid natuurlijk wel eens inzien. Het kerkblad biedt inspiratie, maar vooral ook veel informatie over wat er binnen onze gemeente gebeurt. Verschil met de kerkapp is dat het altijd eenrichtingsverkeer is. Je kunt als lezer immers niet direct reageren op een artikel, wat bij de kerkapp wel kan.

De website tenslotte zien we vooral als een middel voor externe communicatie, als een visitekaartje naar buiten toe. Hiermee willen we mensen laten zien waar wij als kerk voor staan, waar wij ons voor inzetten en welke activiteiten er georganiseerd worden. Op de site zullen dus vooral zaken geplaatst worden die een beeld geven van wie wij zijn als kerk.

Er zijn in korte tijd dus al grote stappen gezet en dat roept ongetwijfeld de vraag op wanneer alles klaar zal zijn. Mocht alles voorspoedig blijven gaan, dan hopen we in het najaar het nieuwe kerkblad, de nieuwe website en de kerkapp te kunnen presenteren!

Ruth Drewel
Projectleider communicatie
ruthdrewel@hotmail.com

WERKGROEP DIACONIE "ARMOEDEBESTRIJDING"

ACTIE VAKANTIETAS:

Spaart U alvast mee voor de **actie vakantie tas?**

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie.

Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter.

Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie willen wij vanuit de diaconie deze kinderen verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de kinderen

Net zoals voorgaande jaren mogen er weer spulletjes voor deze actie ingeleverd worden bij de verschillende kerkgebouwen, tijdens openingstijden van gebouw of tijdens kerkdiensten:

16 juni in Oostwold en 23 juni in Bad Nieuweschans. Let op: Op 16 juni is de 3e collecte voor Actie Vakantietas! Ook kunt u van 16-30 juni inleveren bij leden van de werkgroep armoedebestrijding, de plaatselijke commissie of kerkenraad. Of op de volgende adressen:

Ineke Dusseljee	Witte de Withstraat 32 Winschoten
Trijnie Haan	Jacob Catshof 16 Winschoten
Eky Kranenburg	Esborgstraat 26 Scheemda
Ben Boven	Esdoornlaan 38 Westerlee
Dirkje Haan	Hamrikkerweg 60 Nieuw scheemda
Anja Meijer	Zwarte weg 2 Midwolda
Geesje Koers	Hoethslaan 38 Midwolda

Tips voor het vullen van de tasje:

stoepkrijt	gekleurd papier	
spelletjes	tekenpapier	vakantie-doeboek
knutselspullen	stickers	kleurboeken
pennen/stiften/schriften	knikkers	puzzelboekjes.
leesboek	waterpistool	

voor jongens en meisjes t/m 12 jaar. Het moet wel in een rugzak passen

Maakt u liever een gift over voor deze actie, dan kan dit worden overgemaakt op de bankrekening van de diaconie PGOG

Het nummer is NL21 ABNA 0127476709. Graag o.v.v. actie Vakantietas.

U kunt de spullen voor de vakantietas tot zondag 30 juni inleveren.

We hopen zo met elkaar veel kinderen in het Oldambt blij te maken!

WERKGROEP DIACONIE PGOG "BUSREISJE 2024"

De eerste reisdag is op woensdag 12 juni vanuit Winschoten, u kunt zich nog opgeven tot 3 juni. We willen graag op tijd vertrekken en daarom het verzoek om uiterlijk om 12:45 uur aanwezig te zijn bij de bus.

De bus staat op het Marktplaatsplein bij de achteringang van Ons Gebouw. Auto's parkeren kan niet op het Marktplaatsplein, maar wel in de omgeving.

De tweede reisdag is 18 september met als opstapplaats De Ontmoeting in Scheemda en daar is dan ook de broodmaaltijd. U kunt zich ook al voor die dag opgeven.

Als u een museumjaarkaart heeft, wilt u die dan meenemen?

De eigen bijdrage ontvangen we graag tijdens de reis in contant geld.

Zoals bekend is de bestemming het Museum Klooster Ter Apel en sluiten we de reis af met een broodmaaltijd in Ons Gebouw in Winschoten.

Kosten: de eigen bijdrage is dit jaar €15.- Mocht dat een bezwaar zijn, laat het ons weten.

Aanmelden kan via e-mail of telefoon bij:

Janny Garst:	tel.	email: jtgarst@hotmail.com
Eky Kranenburg:	tel.	email: coos.eky@gmail.com
Henny Muller:	tel.	email: hennymuller@ziggo.nl

Voor vragen kunt u ook contact met hen opnemen.

Wij hebben er zin in en we hopen op veel mooie ontmoetingen op beide dagen!



De volgende Kliederkerk staat weer gepland



Deze is op **zondag 23 juni**
van 15:30 uur tot 17:30 uur

Ons thema is dan: **HET SCHEPPINGS VERHAAL**

Uiteraard is iedereen, van groot tot klein, weer van harte welkom.

“We hebben weer een leuk programma uitgestippeld en er is weer voor iedereen wat te doen, ook voor de volwassenen hebben wij een activiteiten en een gespreksgroep.

We hopen dat het een beetje een mooie dag wordt, want dan kunnen we div. activiteiten buiten doen. Het is tenslotte het Scheppings verhaal en dit is het leukste om dit buiten te beleven. Mocht dit anders lopen dan hebben we binnen de kerk ook genoeg mogelijkheden”

Dan zijn er de vorige keer zonnebloem zaadjes uitgedeeld.

We zijn best nieuwsgierig hoever deze zaadjes al gegroeid zijn.

Als je wilt mag je wel een foto van de bloem maken en deze dan laten zien.

Kunnen we kijken wie de grootste bloem heeft.



Dus jullie zijn dan weer allemaal welkom in de Ontmoeting in Scheemda.

Wij zijn er, jullie toch ook?

Graag willen wij vermelden dat wij dankbaar zijn om financieel te worden gesteund door de Aderstichting.

De Ader Stichting heeft als doelstelling In zijn huidige vorm ‘de verbreiding van het evangelie te bevorderen’ en ‘het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden en daartoe bevorderlijk zijn.

Elke kliederkerk worden wij ondersteund in de kosten voor de materialen voor de activiteiten, promotie materiaal en kosten voor de maaltijd. Hiervoor nogmaals onze dank.

Als het u leuk lijkt, kom dan gerust kijken en de sfeer proeven tijdens een dienst. Het is niet alleen een kinderfeest maar een open laagdrempelig samenzijn.

De commissie Kliederkerk

KERKENPAD OOST-GRONINGEN – ZATERDAG 1 juni



Op zaterdag 1 juni zijn van 10.00-16.00 uur weer veel kerken, torens en een synagoge in Oost-Groningen geopend voor het publiek. Op die dag wordt namelijk voor de 9e keer het Kerkenpad Oost-Groningen georganiseerd. Ook onze kerken in Nieuwolda, Oostwold, Bad Nieuweschans en Finsterwolde zijn deze dag weer geopend. Daarnaast doen ook verschillende andere kerkgebouwen van onze Protestantse Gemeente Oost-Groningen mee! Zo kunt u/jij een bezoek brengen aan de kerken van Scheemda, Nieuw Scheemda, Meeden en Midwolda. Een mooie gelegenheid om (opnieuw) kennis te maken met deze kerkgebouwen!

In de deelnemende gebouwen zijn vrijwilligers aanwezig om bezoekers te verwelkomen, rond te leiden en vragen te beantwoorden. In sommige kerken worden bovendien extra activiteiten georganiseerd. Denk aan een expositie, een boekenmarkt of een miniconcert. Bezoekers kunnen gebruik maken van een van de fietsroutes van de organisatie of zelf voor auto of fiets een route bedenken langs de verschillende kerken. Een overzicht van deelnemende gebouwen, extra activiteiten en fietsroutes is te vinden op kerkenpadoostgroningen.nl.

MUZIEK & MONUMENT: FESTIVAL IN VIER WOLDKERKEN

Op zaterdag 8 juni 2024 openen vier kerken in het Oldambt hun deuren voor een bijzonder muziekfestival. Die dag worden diverse genres ten gehore gebracht in Oostwold, Nieuwolda, Midwolda en Finsterwolde. Van Bach tot de Beatles, van Cash tot Folk. Door musici die hun roots in de regio hebben. Een keur aan stijlen, een keur aan musici.

Zo vertolkt Diederik Nomden, opgegroeid in Oostwold en bekend van de coverband The Analogues, niet alleen Beatles nummers maar ook eigen en ander werk. Hij speelt een 'thuiswedstrijd' in de fraaie Amsterdamse School Kerk.

Linde Nijland en Bert Ridderbos werpen zich in de kerk van Nieuwolda op folkmuziek uit met name Ierland en Schotland. Alex Vissering, Olaf Vos en Ludolf Heikens pakken groots uit met 'Cash in de kerk' in Midwolda en tenslotte treedt in de middeleeuwse wierdekerk van Finsterwolde The Northern Consort op met klassiek repertoire van begin 17e eeuw tot begin 19e eeuw. Zo spelen zij werken van Händel en Telemann. De muziek wordt afgewisseld met poëzie.

De plaatselijke commissies van de vier dorpen hebben samen met de stichting Hintsorgel Midwolda de handen ineen geslagen om dit unieke erfgoed muzikaal meer onder de aandacht te brengen. Het festival heeft als titel Muziek & Monument wat inhoudt dat in de toekomst wellicht in andere monumentale gebouwen in het Oldambt muziek ten gehore zal worden gebracht

Kaarten zijn verkrijgbaar via de website www.hintsorgelmidwolda.nl Van 10.30 uur tot en met 16.00 uur klinkt het Oldambt als een klok. De entree per concert kost € 10,- Wie met een passe-partout vier concerten wil bezoeken betaalt € 30,-

Dit unieke muziekfestival is mede mogelijk gemaakt door diverse sponsors.

Voor nadere informatie:

Elly Smits

smitselly@ziggo.nl

Muziek & Monument

Muziekfestival in Oldambtster Woldkerken

Diederik Nomden Linde Nijland
Bert Ridderbos Ludolf Heikens,
Alex Vissering, Olaf Vos Northern Consort

8 juni 2024

10.30 - 16.30 uur

Muziek en Monument: een festival dat de schoonheid van het Oldambtster erfgoed combineert met prachtige muziek van Groningse talenten.

Het Oldambt, ooit op de zee veroverd land, kent bijzondere kerken en kerkjes. Sommige dateren uit de Middeleeuwen, andere zijn jonger van leeftijd maar allemaal hebben ze dit gemeen: ze zijn van grote waarde voor de plaatselijke gemeenschap en ze geven karakter en uitstraling aan de dorpen.

Op het festival Muziek en Monument zijn in dit unieke erfgoed 4 verschillende optredens van musici met een repertoire van Beatles tot Bach en genres van Cash tot Folk met als verbindende factor de Grunneger spraak.

- **Oostwold:** Diederik Nomden, soloartiest, met liefde voor rijk melodieën en harmonieën die aan de late 60's en begin 70's herinneren. Met eigen werk en enkele covers van door hem bewonderde artiesten
- **Finsterwolde:** The Northern Consort speelt oude muziek, van begin 17e tot begin 19e eeuw, op authentieke instrumenten op een spannende en frisse manier.
- **Nieuwolda:** 'de beste Folkzangeres van Nederland' Linde Nijland en multi-instrumentalist Bert Ridderbos vullen de ruimte met haar prachtige stem en de begeleiding op een scala aan instrumenten: gitaren, banjo, cittern en accordeon.
- **Midwolda:** 'Op z'n Grunnegs' - in boeiende verhalen, songs en melodieën presenteert Alex Vissering 'Cash in de kerk', het leven en werk van de beroemde Amerikaanse countryzanger Johnny Cash in samenwerking met de band VanDeStroat en rapper Olaf Vos, met organist Ludolf Heikens op het Hinsz-orgel.

zaterdag, 8 juni 2024

Tijd: 10.30 - 16.30 uur | Toegang: 4 concerten €30,- | los concert €10,-
Reserveren: www.hintsorgelmidwolda.nl



COMMISSIE KERK NIEUWOLDA

Beste lezers,

Muziekfestival in de Woldkerken op 8 juni 2024:

De voorbereiding voor een muziekfestival in de vier kerken: Oostwold, Nieuwolda, Midwolda en Finsterwolde, het belooft echt een leuk programma te worden, later meer hierover.

Zoals het er nu uitziet zullen er in vier kerken optredens zijn: In Midwolda: Olaf Vos, Alex Vissering en Ludolf Heikens op het orgel; in de dorpskerk Nieuwolda: Linda Nijland en Bert Ridderbos; in de kerk in Oostwold: Diederik Nomden en in de kerk van Finsterwolde: Northern Concert. Tickets kunnen ruim voor het festival worden besteld, informatie daarover volgt.

Zomerexpositie en openstelling kerk: we zijn bezig een zomerexpositie te organiseren en de kerk vanaf april weer open te stellen op de zaterdagen en de zondagen.

Open monumentendag: op 14 en 15 september worden de open monumentendagen georganiseerd.

Groet de Kerkcommissie, (secretariaat: gerda.wierenga@ziggo.nl)

CULTURELE WERKGROEP KERK VAN FINSTERWOLDE

Kerkenpad 1 juni
Muziekfestival in de Woldkerken 8 juni
informatie, zie boven.

Openingstijden kerk:

in de periode van 1 april t/m 31 oktober is de Stefanuskerk in Finsterwolde open op donderdag tot en met zondag van 10.00 - 17.00

U kunt rustig even kijken, zitten, er zijn.

Werkgroep Culturele Activiteiten Stefanuskerk Finsterwolde

BIJBELLEESROOSTER JUNI

1	zaterdag	Handelingen 4:23-31	
2	zondag	Marcus 2:23-3:6	
3	maandag	Marcus 3:7-19	
4	dinsdag	Marcus 3:20-35	
5	woensdag	Handelingen 4:32-5:11	
6	donderdag	Handelingen 5:12-21a	
7	vrijdag	Handelingen 5:21b-32	
8	zaterdag	Handelingen 5:33-42	
9	zondag	Handelingen 6:1-15	
10	maandag	Handelingen 7:1-16	
11	dinsdag	Handelingen 7:17-34	
12	woensdag	Handelingen 7:35-43	
13	donderdag	Handelingen 7:44-8:1a	
14	vrijdag	Marcus 4:1-12	
15	zaterdag	Marcus 4:13-23	
16	zondag	Marcus 4:24-34	
17	maandag	Jesaja 30:1-8	
18	dinsdag	Jesaja 30:9-18	
19	woensdag	Jesaja 30:19-26	
20	donderdag	Jesaja 30:27-33	
21	vrijdag	Jesaja 31:1-9	
22	zaterdag	Psalm 43	
23	zondag	Marcus 4:35-41	
24	maandag	Psalm 85	Sint Jan de Doper
25	dinsdag	Handelingen 8:1b-13	
26	woensdag	Handelingen 8:14-25	
27	donderdag	Handelingen 8:26-40	
28	vrijdag	Psalm 30	
29	zaterdag	Marcus 5:1-20	
30	zondag	Marcus 5:21-43	



Vluchtelingen letterlijk centraal op Bevrijdingsfestival

Het lot van vluchtelingen in nood stond dit jaar letterlijk centraal op het Bevrijdingsfestival Groningen. De festivalorganisatie haalde vluchtelingenbootje 'Hedir' naar Groningen, INLIA toonde een expositie van foto's van de dokter van Lampedusa en de contouren van een andere vluchtelingenboot.

Duizenden mensen verdrinken in de Middellandse Zee. Veilige, legale routes om hier te komen om asiel te vragen zijn er voor hen niet. De vluchtelingen die in 2014 in de 'Hedir' zaten hadden geluk. Zij overleefden het. Net als de 282 opvarenden van de 'Meneer Vrijdag', die in 2013 overstaken naar Lampedusa. De contouren van deze boot staan naast de zeecontainer met de foto's van dokter Pietro Bartólo.

Wat wij kunnen doen

Een groepje jongeren zit op de achtersteven en vraagt zich af wat zij kunnen doen: "Zo'n groot probleem, zo ver weg, Europa is er verdeeld over." De INLIA medewerker weet raad: "Je kunt bij de Europese verkiezingen stemmen op partijen die voor vluchtelingen opkomen en aan echte oplossingen werken. En je kunt in jouw dorp of stad opkomen voor goede opvang."

De dokter van Lampedusa

In de zeecontainer tonen foto's het werk van dokter Pietro Bartólo op het kleine eiland Lampedusa en op zee. Hij onderzoekt alle vluchtelingen die daar – levend of dood – aankomen. De dokter is tegenwoordig overigens ook lid van het Europees Parlement, om voor vluchtelingen te pleiten. Naast hoopgevendende beelden, bijvoorbeeld van een bevalling, laat de tentoonstelling de verschrikkingen van de vlucht zien. Uitputting, onderkoeling, honger en dorst. Gewonden, verminkten, doden.

"Briljant in al zijn eenvoud"

Voor degenen die liever niet naar binnen gaan is er buiten informatie. Ook over Plan KAN, dat de asielopvang in Nederland fatsoenlijk, eerlijk en duurzaam wil regelen. Door mensen evenredig over gemeenten te verdelen in kleinschalige opvang; zo is er draagvlak en hoeft niemand buiten te slapen. "Briljant in al zijn eenvoud", zegt iemand.

In het plan blijven mensen ook op één plek, zodat kinderen direct naar school kunnen en volwassenen aan het werk. Bezoekers zijn er snel uit dat Plan KAN nieuwkomers én samenleving veel voordelen biedt. "Waarom doet de overheid dit niet?" roept een vrouw uit. Ze neemt een folder mee. "Je weet nooit waar het goed voor is."

¹ Plan Kan is een initiatief van migratiedeskundige Carolus Grütters van de Radboud Universiteit, de gemeenten Utrecht en Tynaarlo, de Raad van Kerken in Nederland en INLIA.

ARTI VOCALI

Concert Kamerkoor ARTI VOCALI
Zaterdag 1 juni 2024 om 20.00 uur

Kathedrale koormuziek in de Marktpleinker
Een muzikale reis langs vele Europese kathedralen, met werken van Sweelinck, Fauré, Bruckner, Brewer, Monteverdi, Rachmaninov, e.a.

Harmonium Wim Westerman
Dirigent Jelke Hamersma

Zie www.artivocali.nl of www.facebook.com/artivocali
Entree € 10,00



SPREUKEN.....

Af en toe kom je iets tegen wat je wilt bewaren, wat je uitknipt, of opschrijft, of fotografeert...
Van Godfried Bomans, uit het boekje Geloof, Hoop en Liefde van de PKN:

Ik ben gaan inzien dat het geloof een organisme is
dat groeit met de tijd,
Blijft het stabiel, dan sterft het.
Wil het voortleven,
dan moet het kunnen veranderen

Heeft u ook zo'n spreuk, gezegde die u aanspreekt? Tot nadenken of misschien tot discussie stemt? Wilt u die delen? Stuur u die dan naar de redactie, er is altijd wel een plekje in ons Vlechtwerk.

Kerkenraad

Voorzitter

Ben Wanders (Midwolda)
06-23040976, b.wanders1958@gmail.com

Scriba

Jan Bulder (Winschoten)
06-53640357; scriba@pg-winschoten.nl

Meeden

Lucy Bontjer, ouderling
Nel Walvius, ouderling

De Dollert

Jan Drewel, ouderling
Mark Hage, ouderling
Ruth Drewel, diaken

Midwolda

Frans Engelage, ouderling-kerkrentmeester
Geesje Koers, diaken

Scheemda e.o.

Albert de Roos, ouderling

Winschoten

Ina Kruizenga, ouderling
Wijbrand Meedendorp, diaken
Peter Koers, ouderling-kerkrentmeester

Pastores

Tineke Huizing, ouderling-kerkelijk werker
Richard Offringa, predikant
Gert Wybe van der Werff, predikant
Bert Altena, predikant

Colleges

College van **kerkrentmeesters**

Voorzitter is Frans Engelage
frans.engelage@hetnet.nl

College van **diakenen**

Voorzitter is Ruth Drewel
ruthdrewel@hotmail.com
Penningmeester Wijbrand Medendorp w.medendorp2@kpnplanet.nl

Bankrekening van de gemeente: **NL63 RABO 0322203724** t.n.v. Protestantse Gemeente te Oost-Groningen

Bankrekening van de diaconie: **NL21 ABNA 0127476709** t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Oost-Groningen

Vergaderingen kerkenraad:

moderamen vergadert op de 1e dinsdag van de maand
kerkenraad vergadert op de 2e dinsdag van de maand.

Facebook

Zie de facebookpagina: Protestantse-Gemeente-Oost-Groningen





PROTESTANTSE GEMEENTE OOST-GRONINGEN

KERKDIENSTEN juni 2024:

2 juni

De Dollert: 9.30 uur Beerta ds. G.W. van der Werff koffie na

Meeden: 11.00 uur dhr. Brink

Midwolda: geen dienst

Scheemda e.o.: 9.30 uur ds. A.W. Baan

Winschoten: 9.30 uur ds. B.L. van der Woude

9 juni

De Dollert: geen dienst

Meeden: 11.00 uur ds. Praamsma

Midwolda: 9.30 uur De Verbinding pastor E. Vroom

Scheemda e.o.: 9.30 uur G.R. Offringa

Winschoten: 9.30 uur ds. B.L. van der Woude

16 juni

De Dollert: 9.30 uur Oostwold ds. S. Rienstra.

Meeden: geen dienst

Midwolda: geen dienst

Scheemda e.o.: 9.30 uur ds. G.R. Offringa viering HA

Winschoten: 9.30 uur ds. I. de Boer

23 juni

De Dollert: 9.30 uur Bad Nieuweschans ds. G.W. vd Werff, HA

Meeden: 11.00 uur mevr. van Vliet

Midwolda: geen dienst

Scheemda e.o.: 9.30 uur pastor K. Oosterhuis

Winschoten: 9.30 uur ds. A. Altena

PGOG: 15.30 uur Kliederkerk in De Ontmoeting Scheemda

30 juni

De Dollert: geen dienst

Meeden: geen dienst

Midwolda: 9.30 uur Dorpskerk pastor E. Vroom

Scheemda e.o.: 9.30 uur ds. A. Altena

Winschoten: 9.30 uur ds. G.W. van der Werff

De diensten zijn live en ook later te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Vanuit Beerta, Oostwold, Bad Nieuweschans: kijk daar op Oostwold PG De Dollert

Vanuit Scheemda: kijk daar op Scheemda de Ontmoeting

Vanuit Winschoten: kijk daar op Winschoten Marktplein

Vanuit Midwolda: kijk daar op Midwolda Dorpskerk/Verbinding

Vanuit Meeden: Dorpskerk Meeden

als e.e.a. tussentijds verandert, wordt u geïnformeerd via de website.

<https://dedollert.protestantsekerk.net>

Voor informatie w.b. collectiedoelen kijkt u op pagina 9 en 10